



Een stukje jou

Waar je precies bent  
weet ik niet

één ding weet ik wel  
een stukje van jou  
zit in mij

Het vermoeide lijf van perkament  
Staat veel liefde in geschreven  
Getekend met ook veel verdriet  
De jaren hebben goed gegeven

De ogen dof van't vele staren  
Naar ooit wat het eens was  
Lang alleen, veel te lang alleen  
Vermoeid van het vele afscheid

Met liefde heeft hij voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten wij met veel verdriet en liefdevolle herinneringen afscheid nemen van

### Johan Oeben

sinds 2000 weduwnaar van Marie Oeben - Hurink

\* 13 maart 1933

† 3 april 2020

Petra en Jos  
Joost en Jordy  
Irma

Janine (in liefdevolle herinnering)

Jan en Robertina  
Taan en Eline  
Bent

Hans (in liefdevolle herinnering)

Correspondentieadres:  
J. Oeben  
Het Groene Portaal 14  
8071 TP Nunspeet

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 9 april.